

# Mozarthof Snow Travel

Zoveel mogelijk leren in een week vol plezier, groei en sneeuwpret

Februari 2026

*Wat begon als weken van voorbereiding, groeide uit tot een onvergetelijke week in de sneeuw. Onze leerlingen gingen op avontuur, verlegden hun grenzen en ontdekten wat ze allemaal kunnen. Een week vol sneeuw, lachende gezichten en bijzondere momenten. Ze leerden niet alleen skiën, maar ook doorzetten, samenwerken en trots zijn op zichzelf. Van de eerste spannende meters tot zelfverzekerd de berg af: iedere dag bracht groei en succeservaringen. Er werd gelachen, gevierd en genoten, samen met klasgenoten en begeleiders. Het werd een week vol plezier, nieuwe ervaringen en vooral: zoveel mogelijk leren. Herinneringen die nog lang blijven hangen en waar nog vaak met een glimlach op teruggekeken zal worden.*



## Zondag

### De dag van vertrek

Na weken van voorbereiding was het eindelijk zover: we vertrokken richting Oostenrijk! De lange busreis werd één groot gezellig moment, met spelletjes, films en zelfs een borrelplank onderweg. Er werd gelachen, gekletst en iedereen had er zichtbaar zin in. Bij aankomst werden we feestelijk ontvangen en openden we onze eigen Olympische Spelen, compleet met het ontsteken van het olympisch vuur. De toon was gezet: dit wordt een onvergetelijke week vol plezier, nieuwe ervaringen en samen genieten!

## Maandag

### Eerste meters, grote glimlachen

De eerste skidag brak aan! Spannend, want echte sneeuw is toch anders dan de oefenbaan. Na een heerlijk ontbijt gingen we vol energie richting de piste. In verschillende groepen maakte iedereen zijn eerste afdalingen. Van voorzichtig wennen tot al mooie bochten, wat deden de leerlingen het knap! We sloten de dag gezellig af in de skihut. Moe, trots en met een grote glimlach gingen we terug naar het hotel.



## Dinsdag

### Vol energie op de piste

Skiën én een verjaardag in de sneeuw, wat wil je nog meer?

Er werd gezongen, getrakteerd en ondertussen maakten de leerlingen enorme stappen op de piste. Van beginners tot al echte durfals! De sfeer zat er de hele dag goed in en iedereen genoot zichtbaar. De dag eindigde swingend met een muziek-bingo vol plezier.



## Woensdag

### Stralen op de piste

Wat een dag! De vooruitgang was vandaag echt zichtbaar. Leerlingen die aan het begin van de week nog spannend vonden, skiën nu al zelfstandig naar beneden. Er werden mooie bochten gemaakt, er werd geremd waar nodig en zelfs de wat steilere stukjes werden steeds beter beheerst. Het plezier op de piste straalde er vanaf!

Na zo'n succesvolle dag sloten we natuurlijk weer af met een drankje in de skihut. 's Avonds stond de bonte avond op het programma: een feest vol optredens van leerlingen en begeleiding, afgewisseld met leuke spelletjes. Er werd gelachen, geapplaudiseerd en volop genoten.

## Donderdag

### Gouden momenten

De grote finale: het afskiën! Onder luid applaus liet iedereen zien wat hij of zij geleerd had. Al slommend kwamen de leerlingen trots over de finish, waar ze hun welverdiende gouden medaille ontvingen.

Daarna gingen we met de gondel naar boven, voor veel leerlingen een bijzondere ervaring. Boven op de berg genoten we van heerlijke apfelstrudel met een prachtig uitzicht. Wat een afsluiting van een fantastische week!





## Bedankt voor jullie steun

Dankzij de bijdragen van onze sponsors hebben we deze wintersportweek nóg mooier kunnen maken. We konden investeren in goede materialen, zoals nieuwe skijassen en tassen voor het personeel en mutsen voor de leerlingen. Ook hebben we vooraf extra skiessen kunnen organiseren op de Wolfskamer, waardoor leerlingen met meer vertrouwen de piste op gingen.

Maar misschien wel het belangrijkste: dankzij deze steun konden ook leerlingen mee die dit anders niet hadden gekund. Tegelijkertijd konden ook de leerlingen die op school bleven genieten van een eigen winter experience, met leuke en passende activiteiten.

Samen hebben we ervoor gezorgd dat iedereen deze bijzondere ervaring kon beleven. een week vol plezier, groei en vooral: zoveel mogelijk leren.



## Vrijdag

### Terug naar huis, vol verhalen

Na een prachtige week was het tijd om weer naar huis te gaan. Al vroeg vertrokken we met de bus richting Nederland. Onderweg werd er volop nagepraat over alle belevenissen in de sneeuw. We keken samen foto's terug van de afgelopen dagen, wat zorgde voor veel gelach en mooie herinneringen. Ook werd er een film gekeken om even lekker te ontspannen.

Halverwege de reis stopten we bij de McDonald's, wat natuurlijk een feestje op zich was. Met volle buik en een voldaan gevoel reden we verder. Bij aankomst op school stonden de ouders ons al op te wachten. Het was fijn om elkaar weer te zien en alle verhalen te kunnen delen.

